



På skattejagt i hverdagen II – street art walk & talk med **STREETHEART**

Byens Netværk 26.08.11
Foto & tekst: Katja Pryds Beck

Det var anden gang, at Søs Uldall-Ekman & Christina Bennetzen fra STREETHEART tog Byens Netværk med på "skattejagt" efter gadekunst på Vesterbro. Ved at låne os deres briller – og træne os i at kigge efter det, vi ikke normalt kigger efter – gav de os et andet og meget spændende syn på byen og på, hvad gadekunst er og kan.

"Hvad sker der med byen, når arkitekten ikke blander sig?" var en meget velvalgt spørgsmål at stille skaren af medlemmer fra Byens Netværk, der havde valgt at tage med STREETHEART på jagt efter byens skjulte skatte i form af gadekunst på Vesterbro.

For det er netop noget af det, gadekunsten handler om – at være tilfældig, uden regler og fri af kommercielle hensigter. Opstået på gadens præmisser og derfor skal den også opleves på gadens præmisser. Ramme os i hverdagen, når vi bevæger os gennem byen og opfordre os til at lege, til at tænke efter eller til at trække på smilebåndet.

For det er dét gadekunsten blandt andet kan – at kommunikere til os med budskaber formet i perler, tegninger, plastic figurer, på en lap papir, en brosten eller et graffiti "tag" eller "piece".



Nogle er lette at se – de skriger nærmest til én. Andre er bittesmå eller falder så godt ind i muren, på skiltet, på lågen eller hvor de nu har fundet deres plads, at de kræver et trænet - eller i hvert fald vågent - øje at spotte.

Gennem STREETHEART dokumenterer og formidler Søs og Christina den københavnske gadekunst. De nuancerer vores opfattelse af, hvad gadekunst er – og de giver et indblik i, hvad det er gadekunsten *vil*. For selvom mange umiddelbart tænker på graffiti, når de hører ordet, så er der mange flere nuancer af gadekunsten, end vi måske lige går og tror.

Og med den opfordring er det bare om at tage de rette briller på og gå på jagt efter byens skjulte skatte – de er overalt!

På Vesterbros Torv kan du starte med at finde de små "fluehuse" lavet til byens, ja fluer. Eller du kan finde en perleplade bag på et skilt på Saxogade. Eller en række af små pink plastic soldater i Valdemarsgade. Og så er det ellers bare om at kigge bag på skilte, skraldespande, ind i porte, på låger, el-skabe og husmure.

www.streetheart.dk







Han råbte høje
end et hus
der var lille som en mus
Damm denne dukkeby
her er aldrig ly

20











